



BESİN SESİ

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAYIN ORGANI

HAZİRAN/2020



ESİT, ÖZGÜR, SAĞLIKLI YAŞAYACAĞIMIZ BİR DÜZEN

İSTİYORUZ!

O lağanüstü bir süreçten geçiyoruz. Yeni yılla birlikte dünya genelinde hızla yayılan Covid-19 virüsünün mart ayında Türkiye’de de görülmesi ile başlayan süreç devam ediyor. Her gün akşam saatlerinde maarif takvimi yaprağına benzer bir görsele bakarak salgınla ilgili gelişmeleri kaygıyla izlemeye devam ediyoruz.

Birçok ülkede alınan olağanüstü tedbirlerin aşamalı olarak kaldırılarak normalleşmeye geçiş tartışmalarının salgınla mücadelenin önüne geçtiği bir süreçte, bilim insanlarının başta ikinci dalga olmak üzere tedbirlerin devamına ilişkin uyarıları devam ediyor.

Salgınla birlikte; sömürüye, ekolojik yıkıma, eşitsizliklere, sınırsız kara dayalı dünya sisteminin, insan yaşamını ve doğayı nasıl hiçe saydığını hep birlikte bir kez daha açıkça gördük. Virüs, bütün yaşamı hiçe sayan kapitalist sistemin dehşet yaratan sonuçlarından yalnızca birisiydi bizler için. İnsanlığın ve dünyanın sonunu hızla hazırlayan bu sistem bugün tüm dünyada sorgulanır hale geldi. Uzun zamandır krizlerle boğuşan kapitalist sistem, pandemiye fırsata çevirerek kendisini daha güçlendirmek isteyecektir. Soncun böyle olmaması ise bizlere bağlıdır.

Türkiye’de salgın; uzun zamandır süren ekonomik kriz, ekolojik yıkım, baskıcı politikalar, savaş koşullarında patlak verdi. Çalışma yaşamında sömürü ve baskılar daha da arttı. Zira, özellikle özel sektördeki emekçiler yaşamlarıyla işleri arasında tercih yapmak zorunda bırakıldı. En basit önlemler dahi alınmadan, ölüm koşullarında çalışmaya devam etmek zorunda bırakıldı.

Pandemi kapsamında, evde kal çağrıları, salgını kontrol altına almak için gerekli olsa da, Ülkemizde her gün iki kadının erkekler tarafından öldürüldüğü bir dönemde, evde kalmak, binlerce kadın ve çocuk için daha fazla şiddet ve daha fazla istismara maruz kalmak oldu.

Ortalık toz dumanken, herkes yaşam derdinde iken, siyasi iktidarın kız çocuklarının kendilerine tecavüz eden erkeklerle evlendirilmesini dolayısıyla çocuk tecavüzünü ve erken yaşta (13 yaş) kız çocuklarının evliliğini meşrulaştıran yasa

tasarısını infaz yasası ile birlikte tekrar gündeme getirmiş olması ve buna karşı mücadele eden Rosa Kadın Derneğini kapatarak üyelerini tutuklaması, kadın düşmanı politikaların hangi boyutta olduğunu gözler önüne sermektedir.

SAGLIK VE SOSYAL GÜVENLIK KAMUSAL BİR HAKTIR!

Virüse karşı çaresiz kalınmasının en önemli sebeplerinden birisi, sağlığın piyasanın insafına bırakılmış olmasıdır. Gerek salgının gidişatına dair belirsizlikler, gerekse birçok ülkede sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerinin salgın sürecinde yetersiz kalmış olması, başta bu alanlarda olmak üzere yeni bir kamucu anlayış ihtiyacını ortaya koyuyor. Dünya Bankası laboratuvarlarında üretilen ve sağlık ve sosyal güvenlik sistemlerini piyasalaştırmayı tüm dünyaya bir model olarak sunan anlayışın korana virüsünden daha tehlikeli olduğunu yaşadığımız salgın süreci tüm çıplaklığı ile göstermeye devam ediyor.

Salgın sürecinde Türkiye’de özel hastaneler iflasın eşiğine gelirken, birçoğu da emekçilere ve yoksullara kapılarını kapadı. Köklü bir geleneğe sahip olan kamu hastanelerinin bu süreçte ortaya koyduğu başarı ortada iken, şehir hastaneleri adı altında yapılan özelleştirmelere ve sağlıkta dönüşüm adı altında sağlık hizmetlerinin piyasalaşmasına son verilmesi gerekliliği bu süreçte bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

SALGIN SÜRECİNDE İSSİZLIK, YOKSULLUK VE DAYANISMA

18 Mart’ta Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi” açıklandı. Eşgüdüm toplantısına başta KESK, DİSK, TMMOB ve TTB çağrılmazken, toplantı yandaş örgütlerin katılımı ile yapıldı. Paketin büyüklüğü 100 milyar olarak açıklanırken, pakette en düşük emekli maaşının bin beş yüz liraya çıkarılması dışında daha çok sermayeye teşvik, 65 yaş üstü yurttaşlarımıza maske ve kolonyaya dağıtımını çıktı. Önce 20 bin öğretmen ataması yapıldı, sonrasında ise 32 bin sağlıkçı ataması yapıлып göreve başlatılırken ataması yapılan öğretmenler halen göreve başlatılmadı.

İktidar tarafından müjde olarak açıklanan, 100 milyar lira ile başlayan ekonomik paket, kredi ve vergi ertelemeleri, sunulan kredi imkanları vb. uygulamalar ve çarpan etkisi ile 600 milyarlık bir tutarla ifade edilirken, herhangi bir gelire sahip olmayan 5 milyon 400 bin aileye bir defaya mahsus 1,000 TL'lik sosyal yardım yapıldı. 600 milyarlık paketten yoksullara 5 milyar 400 bin lira düşerken bu tutarın 2 milyar lirası biz bize yeteriz kampanyasından elde edildi. 5 milyon 400 bin ailenin herhangi bir gelire sahip olmaması, (aslında daha fazla olduğu da muhtemel) 18 yıldır iktidarda olan siyasi parti açısından öz eleştiri konusu olması gerekirken, yapılan göstermelik yardımlar övünülerek ifade edilmektedir.

2018 yılında başlayan, 2019 yılında da devam eden ekonomik krizin yarattığı işsizlik ve yoksulluk salgın döneminde etkisini artırırken, küçük esnaftan çiftçilere kadar birçok kesim gelir kaybı yaşadı. İşten çıkarmalar yasaklanırken emekçiler kısa çalışma ödeneğine mahkum edildi, bir nevi işsizlik yardımının adı kısa çalışma ödeneğine dönüştürüldü. İşgücü piyasası milyonlarca "çalışan işsiz" tanıştı.

Siyasi iktidar tarafından "Biz Bize Yeteriz Türkiye" sloganı ile yardım kampanyası başlatılarak, vergi alınması gereken kesimlerden sembolik yardımlar toplamaya başlanarak salgın sürecinde Devlet eliyle yardım toplayan tek ülke oldu. (Bu arada sermaye sahiplerinin yaptığı bağışları vergiden düşmesi de cabası.) Kamu emekçilerinin iş güvencesine sahip olması salgın döneminde gerek iş gerekse gelir kaybı yaşamasına engel olurken, işçilerde,

süreç iş güvencesinin önemi bir kez daha ortaya koydu. Kamu hizmetleri bağlamında salgınla mücadele için sağlık emekçilerinin hayatlarını ortaya koyarak verdikleri olağan üstü çaba tüm yurttaşlarımız tarafından takdir edilirken, PTT, Yerel Yönetim ve İŞKUR emekçileri zor şartlarda salgına karşı lojistik destek sağlamaya ve yoğun emek harcamaya devam etmektedir.

Büro işkolunda göreceli de olsa çalışma hayatında dönüşümlü çalışma, işyerlerine yurttaşların alınmaması ve birçok hizmetin internet aracılığı ile verilmesinden dolayı süreç büro emekçileri açısından olumlu bir seyir izlerken, normalleşmeye geçişle birlikte, işyerlerinde fiziki mesafe, maske temini, hijyen ve temizlik, idari izinlerde yaşanan sorunlar devam etmektedir.

Diğer yandan, evden çalışmanın kadınlar açısından eviçi, hasta yaşlı ve çocuk bakımı işlerini artıran, kadınları daha çok yoksullaştıran, güvencesizleştiren, sosyalleşmeyi, örgütlenmeyi yok eden, eve hapseden ve elbette ki toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren sonuçları olduğunu kadınlar birebir deneyimlemiş oldu. Yıllardır kadınlar üzerinden hayata geçirilmek istenen evden çalışma modelinde tüm hakların da yarıya indirileceği göz önüne alındığında, esnek çalışmaya karşı koyuşumuzun haklılığı bir kez daha açığa çıkmış oldu. Bu bağlamdaki taleplerimiz: çocuk, yaşlı ve hasta bakım sorumluluklarını devletin ücretsiz üstlenmesi, evde, işte, her alanda toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, hiçbir hak kaybı yaşanmadan güvenceli olarak, çalışma zamanının tüm emekçiler için kısaltılmasıdır.

NORMALLEŞME SÜRECİNDE TALEPLERİMİZ

2020 Yılı Bütçesi Revize Edilmelidir!

2020 bütçesinin yapıldığı dönem ile uygulandığı dönem arasındaki fark ortadadır. Bütçe revize edilerek bütçe gelirleri ve bütçe harcamaları yeniden tanımlanmalıdır. Bütçede yer alan savaş, güvenlik, diyanet, şehir hastaneleri, köprü, vb. müşteri garantili projeler için taahhüt edilen ödenekler kadın, sağlık, sosyal güvenlik ve sosyal yardımlar için kullanılmalıdır.

Geçiş garantili/müşteri garantili KÖİ ile yapılan mega projelerin pandemi/salgın gerekçesi ile mücbir sebepten dolayı ödemelerin ertelenmesi veya durdurulması talebinde bulunulması durumunda Londra Mahkemelerinin kararları esas alınacağından, 20-30 yıl daha bütçenin vergi gelirleri yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekilmeye devam edecektir. Ekonomik gidişat kötüye gittiğinde dış güçler paranoyası ile süreci maniple eden siyasi iktidarın bir nevi kapitülasyon olarak nitelendirilebilecek uygulamaları bu ülkenin geleceğini ipotek altına alması kabul edilemez.

KÖİ yapılan tüm yatırımlar kamulaştırılarak yönetimleri demokratik bir işleyişe kavuşturulmalıdır.

Servet Sahipleri Vergilendirilmelidir!

Türkiye'de vergi sistemi dolaylı vergiler üzerine kurulu olup vergi adaletsizliğinin en temel nedenlerinden biridir. Gelir dağılımı adaletsizliğine de neden olan bu tercihin artık tersine dönmesi kaçınılmazdır. 2020 yılı için "Gelir Dağılımı Denge Vergisi" adı altında sermaye kesimi ek bir vergiye tabi tutulmalıdır. Mal ve servet beyanı düzenlemesi getirilerek gerçek ve tüzel kişilerin servetleri oranında vergilendirilecekleri artan oranlı bir tarife oluşturulmalıdır.

Emekçiler Üzerindeki Vergi Yükü Azaltılmalıdır!

uygulamalar kaçınılmazdır.

Zorunlu mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergiler kaldırılmalı, ücretlilerde açıklık sınırı rakamı vergiden muaf bırakılmalı, yoksulluk sınırı rakamı en alt vergi diliminden vergilendirilmelidir.

Asgari ücretlinin üzerinde %40'ın üzerinde vergi yükü bulunmaktadır. Emekçilerin insanca yaşam gelirine kavuşmasının ilk adımı olarak bu

Sosyal Güvenlik Sistemi Güçlendirilmelidir!

Türkiye Sosyal Güvenlik Sistemini oluştururken model olarak Almanya modelini benimsemiştir. Bu modele göre sosyal güvenlik bireysel tasarruf sistemi değil, birey ve ailelerini işsizlik, yaşlılık, emeklilik, hastalık ya da ölüm nedeniyle uğradıkları zarardan korumayı hedefleyen ve kuşaklar arasında dayanışmaya dayanan bir koruma programıdır. Sağlık sisteminde önemli bir finans aracı olan sosyal güvenlik sistemi, sağlıkta piyasalaşmanın hızlanması ile kaynaklarını her geçen gün daha fazla olarak özel sektöre aktarmaktadır. Sık sık çıkarılan prim afları ile Sosyal Güvenlik Sisteminde oluşan açıklar artmaktadır. Sosyal güvencesi olmayanlar için uygulamaya konulan GSS uygulaması sistemin ruhuna aykırı uygulamalardır.

Salgın dönemi bizlere güçlü bir sosyal güvenlik sisteminin ne kadar elzem olduğunu göstermiştir. Sağlık sisteminin piyasalaşmasına son verilerek kamusal sağlık hizmetleri güçlendirilmeli ülkede yaşayan herkes sağlık hizmetlerine parasız olarak ulaşabilmelidir. Gelir sahibi olmayan herkes evrensel/birey temel gelire kavuşturulmalıdır. Sigortasız çalıştırılma uygulamalarına karşı etkin bir mücadele ortaya konmalıdır.

Emeklilikle İlgili Mevzuat Değiştirilmelidir!

Emeklilik yaşının yükseltilmesi özellikle Avrupa ülkelerinde yaşlı nüfustan kaynaklı bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye ise gerek fırsatçı davranarak gerekse başta Dünya Bankası olmak üzere uluslararası finans kuruluşlarının talimatı ile emeklilik yaşını yükselterek, kademeli olarak bir hak olan emekliliği fiilen ortadan kaldırmıştır. Yerine Bireysel Emeklilik Sistemini yasal yolları da devreye sokarak zorunlu hale getirip emekçilere dayatmıştır. Emekçilerin geleceğinin piyasa koşullarının insafına bırakılmayacağından hareketle BES uygulamalarından vazgeçilerek kamusal emeklilik sistemi güçlendirilmeli, emeklilik yaşı düşürülmelidir. Emekli maaşı bağlanma oranı yükseltilmeli, en düşük emekli maaşı asgari ücret seviyesine çekilmelidir. Siyasi iktidarın görevi emeklilik sistemini tasfiye etmek değil, Avrupa'nın en yüksek genç nüfusuna sahip ülkemizin gençlerine istihdam yaratmaktır.

Enflasyon Hesaplama Yöntemi Değiştirilmelidir!

Enflasyon oranı hesaplama yöntemleri her zaman tartışma konusu olmuştur. İktidarlar makro ekonomik verileri üzerine olumlu olacak şekilde enflasyon verilerine bir şekilde müdahale etmektedirler. Bu sebeple emekçilerin zorunlu ihtiyaçlarında oluşan mal ve hizmetleri kapsayan bir sepet oluşturularak emekçilerin maaş ve ücretlerinin artışında bu veriler esas alınmalıdır.

Acilen Vergi Reformu Yapılmalıdır!

2020 yılı için bütçe revizyonu ile bir kısım mağduriyetler ortadan kaldırılabilir olsa da, güçlü bir sosyal devlet ve kamucu bir anlayışın geliştirilmesi için halkçı bir bütçe acil ihtiyaçtır. Bütçede vergi gelirlerinin %70'ini oluşturan dolaylı vergilerin seyri ilk aşamada ters düz edilmelidir. Vergi gelirlerinin servet ve kazançlardan alınacak vergilerden oluşmasını sağlayacak bir düzenleme yapılması, adil bir vergi sisteminin köşe taşlarından birisi olacaktır.

İNSANCA YAŞAM, GÜVENCELİ İŞ, GÜVENLİ GELECEK İÇİN

**BES'e Üye Ol
Mücadeleye Katıl
DEĞİŞTİRELİM**

Kamu emekçilerinin her geçen gün daha da yoksullaştığı, kazanılmış haklarımıza saldırıların devam ettiği, liyakat, kariyer ve sınıflandırma ilkelerinin yerlerde süründüğü bir süreçte adalet talebi kimi zaman ekonomik taleplerin bile önüne geçiyor.

- Kamuda güvencesiz çalışma biçimleri her geçen gün artıyor, iş güvencesi ise tartışma konusu yapılmaya çalışılıyor.
- Kamusal emeklilik sistemi yerine, bireysel emeklilik sistemi ikame edilmeye çalışılırken, ek gösterge adaletsizliği, kamu emekçilerini emeklilik hayatında sefalet ücretine mahkum ediyor.
- Kamuda işe alım süreçlerinden, kurum içi sınavlara kadar mülakat sınavları araç olarak kullanılarak yapılan haksızlıkların ardı arkası kesilmiyor.
- Kamu emekçilerinin maaşları her geçen gün açık sınırı rakamlarına yaklaşırken, vergi uygulamaları kamu emekçilerini yoksullaştırmanın aracı haline getiriliyor.
- Emeklilik yaşının 65 yaşına yükseltilmiş olması kamuda çalışan gençlerin geleceğe dair umutlarına ipotek koyuyor.

Kamuda tüm bu sorunlar yaşanırken kamu emekçileri iktidar partisinin memur kolları gibi çalışan Memur Sen Konfederasyonu ile hükümet arasında imzalanan satış sözleşmelerine mahkum ediliyor. Yukarıda özetlemeye çalıştığımız talepler bırakın pazarlık konusu yapılmayı toplu sözleşme masasına bile getirilmiyor.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile parti devletine dönüşen Türkiye'de sendikal faaliyetlerin yerini siyasi faaliyetler alıyor. Kamu emekçilerini baskı, tehdit ve vaatlerle üye olmaya zorlayan anlayış her geçen gün sendikaları itibarsızlaştırıyor. Son olarak Adana'da ortaya çıkan bir örnek getir üyeyi al parayı (her üye için 60 TL) uygulamasını ifade etmeye sözcükler bile yetersiz kalıyor.

BÜRO EMEKÇİLERİNİN ONURLU SESİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ!

Büro Emekçileri Sendikası olarak 30 yıllık süreçte büro emekçilerinin taleplerinin onurlu sesi olduk bundan sonraki süreçte de bu misyonumuzu kararlılıkla sürdüreceğimiz büro emekçileri tarafından bilinmelidir.

Mücadeleye başladığımızdan bu yana ANAP, DYP, SHP, RP, DSP, MHP son olarak da AKP'nin hükümet olduğu süreçlerde taleplerimiz için mücadele ettik, eğilmedik, bükülmedik, siyasi partilere karşı bağımsızlığımızı koruduk, bir dönem iktidar olup şimdi ismi bile unutilan siyasi partilere rağmen, biz inandığımız yolda yürümeye devam ediyoruz.

Çalışma hayatında "İnsanca yaşam, güvenceli iş, güvenli bir gelecek" şiarı ile mücadele eden sendikamız, demokratik taleplerde ise "eşitlik, adalet, barış ve demokrasi talepleri için mücadele kararlılığını hiç kaybetmemiştir.

İSİMİZE VE GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKMAYA, EŞİT, ÖZGÜR, DEMOKRATİK BİR ÜLKEDE BARIS VE KARDEŞÇE, BİR ARADA YAŞAM İÇİN MÜCADELE ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ!

www.bes.org.tr



@BES_Gnl_Mrk



BesGenelMerkezi



besgnlmrk

BES Büro Emekçileri Sendikası - Özel Sayı: 208 - 10 Haziran 2020

Sahibi Sendika Adına: Serpil Akpınar (Genel Başkan)

Yazı İşleri Müdürü: A.Bahadır Berdicioğlu (Genel Basın Yayın Halkla İlişkiler Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri)

Yayın Türü: Yaygın Süreli - Yayın Aralığı: Aylık

Yönetim Yeri: Mithatpaşa Cad. No:56/5-6 Kızılay-ANKARA - Tel: 0312 425 63 79

Baskı: Hermes Ofset Ltd.Şti . Tel: 0 312 384 34 32 - Büyük Sanayi 1. Cad. No:105 İskitler-ANKARA

