



BESİN SESİ

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI YAYIN ORGANI

KASIM/2019



yoksulluk,
işsizlik
savaş bütçesi

2020 BÜTÇESİ

**DEMOKRATİK TÜRKİYE
HALK İÇİN BÜTÇE!**

2020 BÜTÇESİ AYNI NAKARAT!

G

geçen yıl Orta Vadeli Programın “Yeni Ekonomi Programı” adı altında açıklanmasından sonra, bu yıl da 2020-

2022 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Program yine aynı isimle açıklandı. Yeninin daha yenisi programda emekçilerin beklenti ve talepleri yine yerini bulmazken, IMF’nin Türkiye Raporunda yer alan öneriler neredeyse aynı cümlelerle programda yerini buldu. Orta Vadeli Programa paralel 2020 yılı bütçesi TBMM’ye sevk edilirken, bir yandan da sözde vergi reformu paketi TBMM’de yasallaştı.

2020 Bütçesi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçilmesi ile birlikte ilk kez Maliye Bakanlığı dışında bir kurul tarafından hazırlanırken, Bütçe sunumu da Maliye Bakanı tarafından değil Cumhurbaşkanı Yardımcısı tarafından yapıldı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini topluma her derde deva olarak sunan mevcut siyasi iktidar hazırlamış olduğu bütçe tasarısı ile aslında hiçbir şeyin değişmediğini de ortaya koymuş oldu.

Katılımcılığın söz konusu bile olmadığı, açıklık ve şeffaflıktan uzak, sermayeye dost emekçiye düşman, bütçe süreçlerinden birini daha yaşıyoruz. Türkiye tarihinin en yüksek işsizlik oranının yaşandığı bir süreçte, kamu yatırımlarının bütçe gelirlerinden yalnızca %8 pay aldığı, emeklilik, vergi dilimi ve insanca yaşam taleplerimizin yok sayıldığı bir bütçenin tek tarafı olarak topluma dayatılması ile karşı karşıyayız.

➔ BÜTÇE DİŞİ TUTMUYOR!

2018 yılında 72,8 milyar TL açık veren bütçe için 2019 bütçe açığı tahmini 80,6 milyar olarak belirlendiği halde, son açıklanan Orta Vadeli Programda bütçe açığı tahmini 125 milyar TL’ye yükseltilmiştir. (Merkez Bankasından aktarılan 45 milyar TL yedek akçeye rağmen) 2020 yılında ise tahmini bütçe açığının 138.9 milyar olarak öngörülmesi önümüzdeki yıl açısından durumun vahametini daha da ortaya koymaktadır. 2020 Bütçe Tasarısının esasını %5 büyüme, yüksek vergi artışları ve yeni vergilerle finansman oluşturmaktadır.

➔ VERGİ DİLİMİ SOYGUNU DEVAM EDİYOR!

Yasallaşan sözde vergi reformu tasarısı ile az kazananlardan az çok kazananlara çok vergi parolası ile yola çıkan siyasi iktidar, Dijital Hizmet Vergisi, Konaklama Vergisi ve Değerli Konut Vergisi gibi yeni vergilendirme alanlarını ortaya koyarken, asıl garabet gelir vergisi tarifesinde yapılan değişikliklerdedir.

Reform içeriğine sahip olmayan ve reform kavramının içeriğini boşaltan düzenlemelerle, önceki tarifede 4 dilime yüzde 15, 20, 27 ve 35 oranları uygulanırken, şimdi 7 gelir dilimine 15, 20, 27, 35, 39, 43 ve 45 oranlarının uygulanması öngörülmektedir. Yüksek gelire sahip kişilerin mevcut sistem içerisinde olası vergi yükünden kaçınması için birçok yol mevcutken, asıl yanılısama düşük gelire sahip kişilere yönelik bir düzenlemenin ortaya konmamasıdır. Yasada az kazananlardan zaten az vergi alındığı izlenimi yaratılmaktadır.

Açlık sınırı rakamları altında yer alan asgari ücretten % 15 vergi alan siyasi iktidar, Asgari Geçim İndirimi ile sübvans ederek %20’lik vergi dilimine girmesinin önüne geçerken bu alanda bile bir düzenleme yapma ihtiyacı duymamıştır. Asgari ücret alan bir kişinin gelirinin %40’ından fazlasını doğrudan ve dolaylı olarak vergi vermesi sözün bittiği yerdir.

Sendikamız yıllardır Gelir Vergisi Tarifesinin değişmesi gerektiğini savunmaktadır. Burada talebimiz nettir: Açlık sınırı rakamı vergi dışı bırakılmalı, açlık ve yoksulluk sınırı arasında yer alan tutar ise en alt vergi diliminden vergilendirilmeli, vergi tarifesinde birinci dilim ise %10 olarak belirlenmelidir.

BÜTCENİN GÖR DEDIĞİ...

Eğitim şart...

- Siyasi iktidar tarafından her yıl bütçe süreçlerinde en fazla kaynağın eğitim için ayrıldığı söylenmektedir. Aksine Milli Eğitim Bakanlığı için bütçeden ayrılan pay her yıl düşmektedir.

2018 yılında %17.66 olan bütçe ödeneği, 2020 yılı bütçesinde %16.81 oranında teklif edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı bütçesinden eğitim yatırımlarına ayrılan pay, 2002 yılında %17.18 iken 2018'de %8,38, 2019'da %4,88, düşmüş, 2020 yılında ise %4,65 olarak teklif edilmiştir.

Eğitim yatırımları neredeyse durma noktasına gelirken, 2002 yılında 68 bin olan ataması yapılmayan öğretmen sayısı 2019 yılında 700 bine yaklaşmış 2020 yılı içinde bütçede ataması yapılmayan öğretmenlerle ilgili bir planlama yapılmamıştır.

Çevre hakkı insan hakkıdır

- Çevre ve Şehircilik Bakanlığına bütçeden ayrılan pay 2020 yılında da düşmeye devam ediyor (%0.26).

Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığın bütçesi görüşülürken TBMM Genel Kurulunda kömürle çalışan termik santrallere baca filtresi takılması 4. kez ertelendi. Daha önce tüm partilerin ortak kararı ile geri çekilen yasal düzenleme torba yasaya ilave edilen madde ile AKP ve MHP oyları ile kabul edildi. İki buçuk yıl daha kirli havayı solumaya devam edeceğiz.

Çevreden ziyade şehirciliğin ön plana çıkarıldığı bakanlık bütçesinde ülkemizin %92'sinin deprem kuşağında yer aldığı, bilim insanlarının büyük istanbul depremine vurgu yaptığı bir süreçte olası depremlere ilişkin bir planlama, önlem söz konusu bile edilmezken, 1 milyona yakın riskli bina yok sayılmaktadır. Bu binalar imar afları ile rant kapısına dönüştürülmektedir.



Her şeyin başı sağlık...

- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendisini Mecliste alkışlatan Bakan olarak tarihe geçti. Bakanın bütçe sunumunun bitiminde Bakanlık bürokratları Koca'yı alkış tufanına tuttu.

Yaşanan olay, parti memurluğunun geldiği düzeyi ortaya koyarken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hastanelere gelen müşteriyi memnun edeceğiz" sözü hem sağlık sistemimizi, hem de 2020 yılı Sağlık Bakanlığına ayrılan bütçenin nereye harcancacağını göstermektedir.

Sağlık Bakanlığı bütçesinde koruyucu sağlığa %12 oranında pay ayrılırken, bütçeden aslan payı kamu özel işbirliği ile hasta garantili olarak anlaşma yapılan şehir hastanelerine gitmektedir.

Şehir hastanelerinin sözleşmelerindeki gizem, bütçe görüşmelerinde de devam etti. Sağlık hizmetlerinde yaşanan piyasalaşma 2020 yılında da devam edecek.

Yoksulluk kader değildir

- Diyanet İşleri Başkanlığının 2020 yılı bütçesi, 2019'a göre 1.1 milyar TL arttırılırken, Diyanet bu bütçeyle 16 bakanlıktan sekizinin bütçesini geride bıraktı. Diyanet bütçesinin 2020 yılında 39,3 milyon TL'si derneklere aktarılacak.

Türkiye tarihinin en derin ekonomik krizini yaşadığımız, işsizlik, yoksulluk ve hayat pahalılığı karşısında yaşanan çaresizliklerin hepimizin yüreğini parçalayan dramlara neden olduğu bir süreçte; Diyanet İşleri Başkanlığı yayınladığı cuma hutbesinde yaşananları mukadderat olarak ifade ederek isyan etmeyin çağrısında bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığına bütçede niçin bonkör davranıldığını, Başkanlığın asli işini değil kendisine biçilen misyonu nasıl sorgusuz sualsiz yerine getirdiğini bir kez daha görmüş olduk.

*"İsyan etmeyin,
maddi sıkıntılar
alın yazısıdır"*



Yurtta barış, dünyada barış

2020 bütçesinin en önemli kalemlerinin başında savunma ve güvenlik harcamaları bulunmaktadır. 2019'da 111 milyar TL olan savunma ve güvenlik harcamalarının yüzde 27 arttırıldığını görüyoruz. Yani ülke kaynakları, toplumun, emekçinin asıl ihtiyaçları yerine savaşa aktarılmaktadır. Türkiye ağır bir ekonomik krizin kısıkcındadır. Savaş politikalarında ısrar, silah ve savunma teknolojilerine aktarılan bütçenin artması, bu kısıkcın daralması demektir. Her bir mermi ekmeğimizin daha da küçülmesi anlamına gelmektedir.

Komşularla sıfır sorun diyerek yola çıkan bugün ise neredeyse sorun yaşamadığı ülke kalmayan Erdoğan ve AKP, Osmanlılık hayalleriyle MHP'yi de yedekleyerek yayılcı, çatışmacı dış politika ısrarını sürdürmektedir. Bu bağlamda, Türkiye'nin iplerini bir Amerika'nın bir Rusya'nın eline verme pahasına, güç olmak hevesiyle başlayan Suriye politikasıyla, ülkeyi sonu bilinmez bir bataklığa sürüklemiştir. Süreç, Kürt sorununun çözümsüzlüğü temelinde, Türkiye tarafından desteklenen cihatçı örgütlerle Suriye topraklarına operasyon düzenlemeye kadar vardırılmıştır.

Savaş halinin, toplumsal tahribatı da ağır yaşanmaktadır. Adeta, eşitlik, demokrasi, barış ve insanca yaşam talepleri siyasi iktidar tarafından tehdit olarak yansıtılmakta ve baskılanmaktadır. Hak temelli en basit bir talep dahi "vatan hainliğiyle" suçlanır hale gelmiştir. Savaş diğer yandan da yaşanan tüm hukuksuzlukları, insan hakkı ihlallerini, ekonomik krizi, yoksulluğu, işsizliği perdelemektedir.

Ülkenin güvenliği, çok daha fazla silahla, savaş bütçesi ile değil; ancak demokrasi, adalet ve içerde ve dışarıda barışın tesis edilmesi ile sağlanabilir.

Gülüyoruz ağlanacak halimize

Emekçilerin insanca yaşam taleplerini yok sayan siyasi iktidarların her zaman alıştığımız çay-simit hesabının yerini 2020 bütçe görüşmelerinde yumurta aldı.



AKP Manisa Milletvekili Uğur Aydemir'in gülererek "elektriği ve doğalgazı geçiyorum asgari ücret 2002 yılında

1750 yumurta satın alırken, 2019 yılında 4375 yumurta satın alıyor" demesi komisyonda tartışmalara neden oldu. Siyasi iktidar mensubu bir milletvekilinin emekçilerin içinde bulunduğu ekonomik koşulları küçümsemesi, dahası bu durumu alay konusu yapmasının tarih sayfalarında hak ettiği yeri alacağı ortadadır.

Kendileri lüks şatafat içinde bir hayat sürerken, emekçilerin yaşam standartlarını simitle, çaydan sonra yumurtayla açıklamaya çalışan anlayışın içine düştüğü aciz durumun takdirini halkımıza bırakırken, yumurta hakkında bizimde bir çift sözümüz var.

TÜİK verilerine göre ocak ayından bu yana yumurta fiyatları %28 oranında ucuzlamış durumda. Nedeni ise Türkiye'de üretilen yumurtaların en büyük alıcısı olan Irak'ın 1 Mayıs itibariyle yumurta alımlarına ambargo uygulaması sonucu oluşan üretim fazlasının fiyatlara yansımından kaynaklanan geçici bir durumdur. Bu durum yumurtacılık sektöründe kriz yaratmıştır. Sektörün en büyük şirketlerinin konkordato ilan etmesi gülünecek/övünülecek bir durum olmasa gerek.

Rantiyeye değil, emekçiye bütçe

Bütçe gelirleri toplanırken yüksek vergi oranları ve yapılan zamlarla emekçilerin sırtına binilirken, iş bütçe imkanlarının kullanılmasına geldiğinde emekçilerin talepleri yok sayılmaktadır. Peki, trilyonluk 2020 bütçesi nereye harcanıyor.

Kamu yatırımları için toplam bütçenin 88'5 milyarı yani % 8'i ayrılırken, cebimizden kuruş çıkmadan Kamu-Özel İş Birliği adı altında yapılan ve müşteri/geçiş garantisi verilen, yollara, köprülere, hastanelere 20 milyar TL ayrılmıştır. Üç beş müteahhidin cebine girecek bu ödeneğin, verilen taahhütlerin döviz cinsinden olması nedeniyle daha da artacağı ortadadır. Hazine ve Maliye Bakanlığının Kamu Finansman Genel Müdürlüğü'nün adını Borçlanma Genel Müdürlüğü olarak değiştirmesi ironisi bir yana, 2020 bütçesinden en fazla pay ayrılan (468 milyar) bakanlığın bu yıl da rekor seviyede bir borçlanma hedeflediği ortadadır.

Katma değer üretemeyen ülke ekonomisi emekçilerden topladığı vergileri rantiyeye faiz olarak ödemeye önümüzdeki yıl da devam edecektir. 2020 yılında bütçeden faiz ödemelerine ayrılan tutar 139 milyar TL'dir. Toplanan her 100 TL'lik verginin %17,7'si faiz ödemelerine gidecektir.

İNSANCA YAŞANACAK ÜCRET

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından sunumu yapılan 2020 bütçesinde kamu emekçilerine dönük yer alan tek paragraf:

“2002-2019 Ekim döneminde kamu görevlilerimizin aylık ve ücretlerinde enflasyonun oldukça üzerinde artış sağladık. Nitekim aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 2002 Aralık ayında 392 TL iken 2019 Ekim ayında 3.707 TL'ye çıkarıldı, artış oranı yüzde 846'ya ulaştı. Aile yardımı ödeneği dahil ortalama memur maaşı 2002 Aralık ayında 578 TL iken 2019 Ekim ayında 4.483 TL'ye çıkarıldı, artış yüzde 676'ya ulaştı.” şeklinde yer almıştır.

Geleneksel ölçü birimimiz olan çeyrek altın üzerinden yapacağımız bir hesaplama bizi daha gerçekçi sonuçlara ulaştıracaktır. 2002 yılında çeyrek altın 32 TL iken 2019 Ekim ayında 455 TL'ye çıkmış bu dönemde artış % 1320 olarak gerçekleşmiştir.

Kamu emekçileri açısından tercih konusu yapılsa büyük çoğunluk satın alma gücünü mukayese ederek 2002 yılı maaşını tercih edecektir. **2002 yılında 12 çeyrek altın alabildiğimiz maaş, 2019 yılında 8 çeyrek altın bile alamamaktadır.**

Kira, eğitim, sağlık, gıda ve zorunlu tüketim malları üzerinden yapılacak kıyaslamaların da benzer sonuçlar vereceği açıktır. Sonuç olarak kamu emekçilerinin maaşlarında ciddi reel kayıplar yaşanmıştır.

İçinde bulunduğumuz koşullarda 2020 ve 2021 yıllarında %4+4, %3+3 zamların bizleri dahada yoksullaştıracağı ortadadır. **Hükümet TİS sürecindeki tek taraflı dayatmasına son vererek tekrar toplu sözleşme masasına oturmalıdır. Reel kayıplarımızın karşılanması için acilen kamu emekçilerine ek zam yapılmalıdır.** Aksi takdirde emekçiler için bu kışın çok sert geçeceği açıktır. Ancak kışı bahara çevirmek de bizlerin elindedir.

15 Kasım'da ek zam talebiyle alanlardaydık!



EMEKLİLİKTE YAŞA/EK GÖSTERGEYE TAKILANLAR

2 020 Yılı bütçesinden beklentileri sıralamaya kalksak emeklilikle ilgili taleplerin ilk sıralarda yer alacağı ortadadır;

- Emeklilikle ilgili prim ve yıl şartlarını yerine getirdiği halde sonradan getirilen yaş koşulu nedeniyle emeklilik hakkı gasp edilenler,
- Başta kamu emekçileri olmak üzere emekli olduklarında maaşları yarı yarıya düşeceği için emekli olamayanlar,
- 2008 yılından sonra çalışma hayatına atılan gençlerin, kademeli olarak çalışma süresi artıkça emekli maaşı bağlanma oranında yaşanacak düşüşler ve bunun telafisi için Bireysel Emeklilik dayatması ile karşı karşıya kalmaları.

➔ **CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT TALİMATI**

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili araştırma yapması için Başdanışmanlarından Prof. Dr. Vedat Bilgin'i görevlendirmesi, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) arasında büyük beklenti yaratırken, Başdanışmanın yaptığı araştırma sonucunda EYT konusunun manipülasyon olduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunun manipüle edildiğini, ekonomiyi çökertmek isteyenlerin olduğunu iddia etti. "Fazla uzun sürmez, kısa bir süre sonra bu olayın nasıl bir manipülasyon, ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacak. Bunun, ülkemize bir kazanımı yok, kaybettirir. Şu anda İskandinav ülkeleri artık bu işten vazgeçme noktasına geldiler. Emeklilikte yaş olayını 70'in üstüne çıkarıyorlar. Bizde ise tam aksi" diyerek yüzbinlerce mağduru hayal kırıklığına uğrattı.

Emekçilerin taleplerinin yok sayıldığı, grevlerin yasaklandığı, toplu sözleşme süreçlerinin içinin boşaltıldığı bir dönemden, ekonomiyi eleştirme- nin teröristlikle bir tutulduğu bugünlere geldik. Emeklilikle ilgili bir talebin ülke ekonomisini çökertmeye dönük bir adım olarak bizzat Cumhur-

başkanı Erdoğan tarafından ifade edilmesi emekçiler açısından artık sözün bittiği yerdire.

Ülke ekonomisini, sosyal güvenlikte işveren priminin düşürülmesi, SSK afları, Kamu-Özel İşbirliği yöntemi ile yapılan müşteri garantili projelere havadan aktarılan paralar, yolsuzluklar, israf, silahlanma, faiz ödemeleri çökertmiyor ama açlık sınırı rakamları altında yaşayan ve emeklilik hakları gasp edilenlere emekli maaşı bağlanması çökertiyor.

Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Bu insanları niye kapıya koyup, sonra iş arama yoluna sokalım. Çünkü ne olacak, yine iş arayacak. Ondan sonra da maalesef bir başkasının istihdam hakkını kullanmış olacak." ifadesi ülkemizdeki emekli maaşlarının düşüklüğünün birinci ağızdan itirafıdır. Açlık sınırı altında maaş alan emekliler maalesef çalışmak zorunda bırakılmaktadır. Emeklilikte yaşa takılanların "zaten bunlar çalışıyor" olarak nitelendirilmesi Türkiye'de yaşanan işsizliği yok saymaktır.

"Şu anda İskandinav ülkeleri artık bu işten vazgeçme noktasına geldiler. Emeklilikte yaş olayını 70'in üstüne çıkarıyorlar. Bizde ise tam aksi" ifadesi ile Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile İskandinav ülkelerini yine işine gelen bir örnekle kıyaslıyor. İskandinav ülkelerini Türkiye ile bir de asgari ücret, kişi başına düşen milli gelir, işsizlik oranı, hayat standardı vb. gibi göstergelerle kıyaslasak Türkiye'deki emekçiler ve emekliler oradaki koşullara itiraz etmeyecektir. İskandinav ülkelerinde emekli olan bir işçi dünya turuna çıkabiliyorken, ülkemizde emekliler evinden dahi çıkamadan yaşamaktadır. Bahsedilen ülkelerde genç nüfus oranının düşüklüğü, emeklilik yaşının yükseltilmesinin temel nedenidir. Türkiye gibi Avrupa'nın en fazla genç nüfusuna sahip bir ülkeye mevcut emeklilik koşullarını dayatmak, emeklilik hakkının tasfiye edilmesidir.

➔ **ESAS MANİPÜLASYON KAMU EMEKÇİLERİNİ 3600 EK GÖSTERGE VADİYLE OYALAMAKTIR!**

24 Haziran 2018 seçimleri öncesinde kamu emekçileri içerisinde ayrıma gidilerek belli meslek grup-

larına 3600 Ek Gösterge sözü verilmesi üzerinden 1,5 yıl geçmesine rağmen bu söz yerine getirilmemiştir. Yüzbinlerce kamu emekçisi emeklilik hakkını elde ettiği halde maaşında meydana gelecek yarı yarıya azalma nedeni ile emekli olamamaktadır. Bir tarafta emeklilik koşullarında yaşa takıldığı için emekli olamayanlar, diğer tarafta emeklilik koşulu olduğu halde emekli olamayanlar ülkemiz açısından ironik bir durumdur. **Toplamda emeklilikte AKP'ye takılan yüzbinlerce emekçi vardır.**

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3600 vaadi ile emeklilikte yaşa takılanların talepleri öz itibarıyla ayındır. Ortada bir manipülasyon varsa bizzat siyasi iktidar tarafından yapılmaktadır.

➤ **GENÇLERİN GELECEĞİNİ KARARTMAYIN!**

2018 yılı sonrasında çalışma hayatına başlayanlar iki taraflı cendere altına alınmak istenmektedir. Yaş koşulunun kademeli olarak 65 yaşına çıkması, yıl ve prim koşulu ile birlikte ele alındığında Türkiye koşullarında imkânsıza doğru gitmektedir. Çalıştığı yıl arttıkça emekli maaşı bağlanma oranının düştüğü başka bir örnek ülke daha yoktur. Dolayısıyla, kamusal emekliliğe ikame olarak bireysel emeklilik öne çıkarılmakta ve çalışma sürecinde elde edilen gelir, emekçilere zorla dayatılan Bireysel Emeklilik Sistemine aktarılmaktadır.

BÜTÇE, TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİNİ GÖRMÜYOR!

2018 yılı Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Raporu'na göre Türkiye 149 ülkenin içerisinde 130. sırada yer almaktadır. Kadına yönelik şiddet her geçen gün tırmanırken, kadınlar işgücü piyasasında kendisine daha az ve eğreti bir biçimde yer bulabilmekte, güvencesiz, esnek çalışmaya mahkum edilmektedir.

Gerçeklik böyle iken, 2020 bütçesi de, daha önceki bütçeler gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliğini derinleştiren, kadına yönelik şiddet için önleyici ve koruyucu mekanizmaları öngörmeyen bir bütçedir. Oysa bütçede kadınların ekonomik, istihdam, sağlık, eğitim, sosyal ve siyasal alanda karşılaştıkları eşitsizlikleri gidermek, kadına yönelik şiddeti önlemek için özel ve ayrı kalemler bulunmalıdır. İş ve aile yaşamını uyumlaştırma politikaları kapsamında, ev ve bakım yükümlülüklerini kadına yükleyen bir anlayışla, kadınlar için kurgulanan esnek

(yarı, kısmi, uzaktan, tele vb.) zamanlı çalışma biçimleri terkedilmeli, güvenceli ve tam zamanlı hak kayıpları yaratmayan çalışma esas alınmalıdır.

Kamu kurumlarının bütçeleri de, cinsiyet eşitsizliği dikkate alınarak, hizmet veren ve alan tüm kadınlar açısından cinsiyet eşitsizliğini giderme temelinde oluşturulmalıdır. Kamuda mevcut kreşler dahi kapatılmıştır. Kamusal hizmet olarak verilmesi gereken çocuk, yaşlı ve hasta bakımı kadınların omuzuna yüklenmektedir. Kamu kurumlarında bir ebeveyn hakkı olarak ücretsiz, nitelikli kreşler açılmalıdır.

Diğer yandan, kadınların işyerlerinde maruz kaldığı cinsiyete dayalı her türlü ayrımcılık ile taciz ve mobbingi önleyici politikalar ve mekanizmalar oluşturulmalı, taciz ve mobbingin açığa çıkmasını kolaylaştırıcı, failleri caydırıcı ve mağdurları koruyucu tedbirler alınmalıdır.

"Demokratik Türkiye, Halk İçin Bütçe" Talebiyle KESK BÖLGE MİTİNGLERİNDEYİZ!

**8 ARALIK 2019
İSTANBUL**

**21 ARALIK 2019
MERSİN**

**22 ARALIK 2019
DİYARBAKIR**

**11 OCAK 2020
İZMİR**

