

KADINA YÖNELİK ŞİDDET ve TECAVÜZ İNSANLIK SUÇUDUR

Şiddetin her türlü kadınların yaşamının bir parçası olarak devam ediyor. Dünya genelinde her 3 kadından biri yaşamı boyunca şiddete maruz kalıyor. Ülkemizde kadınların yarısı fiziksel şiddete maruz kalırken, her 10 hamile kadından biri bu süreçte şiddetle karşılaşılıyor, %35.6'sı bazen, %16.3'ü sık sık aile içi tecavüze uğruyor.



Ülkemizde kadınların ölümüne neden olan en yaygın biçimlerden birisi aile içi şiddettir. Hemşire olarak çalışan 28 yaşındaki Dilek Daşdanoğlu Sağlık Emekçileri Sendikasında örgütlü bir kadındı. Boşanmak istediği eşi tarafından yüzüne yastık kapatılarak tek kurşunla öldürüldü. Bu cinayetler sıradan cinayetler değil. Cinsel istismara karşı çıkmak, boşanmak, ekonomik bağımsızlık, eşitlik gibi taleplerde bulunmak kadının şiddete uğraması, öldürülmesi için yeterli nedenler olarak görülebiliyor. Çünkü sistem kadına yönelik şiddeti geleneklerle, basın yayınıla, toplumsal baskılarla her gün yeniden üretiyor ve meşrulaştırıyor.

Yoksulluğun ve kadına yönelik şiddetin kökenlerini ortadan kaldırmak için, kadınların yaşadığı eşitsizliğin ve ayrımcılığın bütün biçimlerine karşı mücadele edelim.

BÜRO EMEKÇİSİ KADINLAR SENDİKA YÖNETİMLERİNE

Kamu kurumları kadın çalışanların yaygın olarak istihdam edildikleri ve kadınların tercih ettikleri alanlardır. Sendikamızda 22.177 bin üyenin, 9747'i kadın üyedir. Oransal olarak, Üyelerimizin %56.04'ü erkek, % 43.95'i kadındır. Büro emekçisi kadınlar, öncesi bir yana, son yirmi yıllık sendikal mücadelenin motor güçlerindedir. Her eylem ve özellikle iş bırakma ve direnişlerde en ön saflarda olmuşlardır. Ne var ki yönetimlerde yeterince temsil edildikleri

söylenemez. Sendikamızda 367 Şube ve Temsilcilik Yöneticilerinin, 70'i kadındır. Oransal olarak Yöneticilerimizin %80.3'ü erkek; %19.07'si kadındır. 7 Merkez Yönetim Kurulu Üyemizden 3'ü kadındır. Oransal olarak merkez yöneticilerimizin %42.8'i kadın, %57.2'si erkektir. **Merkezi düzeyde kadın yöneticiler bakımından temsiliyette bir denge ve adalet söz konusu olmakla birlikte, şube ve temsilcilik yönetimlerinde kadınların görev almaları teşvik ve desteklenmesi gereken bir düzeydedir.**

8 Mart'ın 100. yılı vesilesiyle, büro emekçisi kadınların daha inisiyatifli ve daha cesaretle sendikal görevlere sarıldıkları ve mücadeleyi örgütledikleri bir dönem olması dileğiyle..

8 MART RESMİ TATİL İLAN EDİLSİN!

YOKSULLUĞA, SAVAŞA, AYRIMCILIĞA VE SÖMÜRÜYE KARŞI SENDİKALARIMIZDA BİRLEŞEREK MÜCADELE EDELİM

Onlar, 4/B, 4/C sözleşmeli çalışan, taşeronlaştırma ile biz çalışanları tasfiye etmek istiyorlar.

Biz, kadrolu, iş güvenceli istihdam, eşit işe eşit ücret, insanca yaşam istiyoruz.

Onlar, tüm kamu hizmetlerini ticarileştirmek istiyorlar.

Biz; nitelikli, etkin, ulaşılabilir, eşit, parasız kamu hizmetini istiyoruz.

Onlar, emekçilerin kendi içlerinde dayanışmayı ortadan kaldıracak rekabete dayalı çalışma sistemini dayatıyor.

Biz, Toplam Kalite ve Performans Yönetiminin emekçiler arasında rekabeti körükleyerek iş barışını bozduğunu ve kadın emekçileri çemberin dışına ittiğini söylüyoruz.

Onlar ikramiyelerimize göz dikip emekli aylıklarının fazla olduğunu söylüyorlar.

Biz, ek ödemelerin maaşlarımıza dahil edilerek emekli aylıklarımıza yansıtılmasını istiyoruz.

Onlar, toplu görüşme aldatmacasına devam etmek istiyorlar.

Biz, toplu sözleşme ve grev hakkını istiyoruz.

Onlar, kadına yönelik şiddeti, tacizi ve her gün yüzlerce kadının öldürülmesini seyrediyor,

Biz, Kadına Şiddete karşı kamusal koruma, kadın barınma ve danışma merkezlerinin yaygınlaştırılmasını talep ediyoruz.

Onlar kreşleri kapatıyor

Biz tüm kamu kurumlarında ve ortak mekanlarda, kreş, gündüz bakım evleri ve ebeveyn izni istiyoruz.

EKMEK, GÜL, EŞİTLİK VE ÖZGÜRLÜK KADINLAR HIÇ BİRİNDEN VAZGEÇMEYECEK

GELECEK KOLLARIMIZDA YÜKSELECEK

BÜRO EMEKÇİSİ KADINLAR GÜÇLERİMİZİ BİRLEŞTİRELİM BES'TE ÖRGÜTLENELİM

BES Büro Emekçileri Sendikası - Özel Sayı - 83 24 Şubat 2010
Sahibi Sendika Adına Osman Biçer Genel Başkan • Yazı İşleri Müdürü • Musa Sever
Genel Basın Yayın Halkla İlişkiler Sosyal ve Dış İlişkiler Sekreteri • Yönetim Yeri:
Meşrutiyet Caddesi No. 31/4 Kızılay - Ankara
Tel:0.312 425 63 79 -425 65 06 -425 62 08-425 63 21 -425 61 82 • Web: www.bes.org.tr
• e-mail: bes@bes.org.tr
Baskı Mattek Matbaacılık Basım Yayın Tanıtım • Tic. San. Ltd. Şti. G.M.K. Bulvarı
83 / 23 Maltepe / Ankara
Tel:0.312 229 15 02 pbx • e-mail:mattekmatbaa@yahoo.com



"Dünya emekçi kadınlar gününüzü kutlu olsun kız kardeşlerim. Tekel işçileri, ... tüm ülkede direnen emekçiler, onların kızları, eşleri anaları sizin de 8 Martınız kutlu olsun.

"Sözleşmeli, sözleşmesiz, örgütlü, örgütsüz kamu emekçileri. Eğitimciler, sağlıkçılar, postacılar, tezgahçılar, dokumacılar, büro emekçileri, tütün işçileri, basım evlerinin, adını bilmediği işlerin emekçileri.... Hasat dönemlerinde şehir şehir dolaşanlar, pamuk toplayıcılar, nohut, fındık toplayıcısı kadınlar 8 Martınız kutlu olsun.

8 Martınız kutlu olsun, sabah çocuğunu kime bırakacağını bilemeden üstünden kilitleyip tasayla işe gidenler, zorunlu olarak 12 saat çalışanlar, işten tazminatsız atılanlar, yarını belirsiz ev emekçileri, evlerinin çaresiz emekçileri.

Zorunlu göç yüzünden dilini, yaşayışını bilmediği şehirlerde zor koşullara tutsak edilenler.

8 Martınız kutlu olsun... Bu hepinizin günü, bu bir bayram değil ki, bir hesap günü... Kadınların hesap sorma günü..." S. Sezer

BES
BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI



YÜZÜNCÜ YILINDA YAŞASIN 8 MART

Ankara'nın orta yerinde iki ayı aşkın bir süredir coşkuya, kararlılıkla devam eden bir direnişin içinde karşıyoruz 8 Mart'ın 100. yılını... Tekel işçisi kadınlardan, 25 Kasım'da işyerlerinde toplu sözleşme hakkı için kitlesel olarak greve çıkan kamu emekçilerinden Selam olsun 8 Mart'ı yaratan Newyork'lu dokuma işçisi kadınlara...



Bursa'da bir yorgan fabrikasında kapı üzerlerine kilitlendiği için yanarak, Ceylanpınar'da traktör römorkunda süt sağımına götürülürken traktörün deryeye yuvarlanması sonucu boğularak, İstanbul'da yaşanan selde fabrikaya ait yük taşımak için kullanılan araçta kilitli kalarak can veren işçi kadınlar, anne olma hakları engellenmeye çalışılan ve buna karşı mücadele edip kazanan Novamed'li kadınlar, Desa'da mücadeleyi kazanan Emine Arslan, ,grevli toplu sözleşmeli sendikacı hakları için inatla, sabırla mücadele eden kamu emekçisi kadınlardan bugün direnişin simgesi olan TEKEL işçisi kadınlara selam...

Günlerdir kara, ayaza rağmen, devam eden TEKEL direnişinin başından beri en ön safalarında yerlerini aldılar TEKEL işçisi kadınlar. Kadının sadece eş ve anne olmadığını emek mücadelesinde ateşleyici ve sürükleyici rolü olduğunu gösterdiler. Hakları için mücadele ve direniş çağrısını yükselttiler.

TEKEL İŞÇİSİ KADINLAR ÇOCUKLARIMIZIN GELECEĞİ İÇİN DİRENİYOR



Tekel işçileri sadece işleri, ekmekleri için değil, çocuklarımızın geleceği için direniyorlar. İş güvencesi, sosyal güvenlik hakkı için, kölelik koşullarında çalışmayı dayatan kadrosuz, sözleşmeli personel uygulamasına son verilmesi için, modern kölelik düzenine karşı coşkuya, kararlılıkla direniyorlar.

Siyasi iktidarın her türlü yalanını, bölme gayretlerini boşa çıkararak, sahte açılım karşısında din, dil, ırk, kültür ayrımı yapmadan gerçek açılımı göstererek, her gün daha çok kenetlenerek, çoğalarak direniyorlar. Tekel işçilerinin mücadele ve direniş ruhu, 8 Mart'ı yaratan mücadeleleri çağrıştırıyor.

8 MART'I YARATAN KADIN MÜCADELELERİ

19. yüzyıl ortalarından itibaren, Avrupa'da ve ABD'de kadın işçiler, 8 Mart'ın kökenini oluşturan şiddetli emek mücadeleleri verdiler. Başlıca hatırlanacak olanı 1857'de New York'lu kadın tekstil işçilerinin daha iyi çalışma ve yaşam koşulları için çıktıkları grevdir. Bu direnişte 129 kadın, fabrikanın ateşe verilmesi sonucu alevler arasında can verdi. Londralı kibritle kadın işçilerin, on binlerce Manhattan'lı tekstil işçisi kadınların grevleri de bu mücadelelerdendir. Bu dönemde emekçi kadınların yükselttiği talepler giderek genişler. Eşit işe eşit ücret, 8 saatlik işgünü, kadın sağlığına uygun çalışma koşulları, annelik yardımı ve bütün kadınlar için oy hakkı bu taleplerden bazılarıdır.



Bundan tam 100 yıl önce emekçi kadın hareketi tarafından, Clara Zetkin'in önerisiyle, 8 Mart uluslararası Emekçi Kadınlar Günü olarak benimsenir. Daha iyi çalışma koşulları isteyen ve bu sebeple yaşamını yitiren Newyorklu dokuma işçisi kadınların anısına ilan edilen 8 Mart, 1910 yılından bu yana her yıl bütün dünyada kadınların mücadele ve dayanışma günü olarak kutlanmaktadır.

100. yılında 8 Mart'a yakışacak olan, 8 Mart'ı yaratan emekçi kadın mücadelelerinin önümüze koyduğu kadının eşitlik ve özgürlük talebinin, geliştirilerek güçlü bir biçimde savunulması olacaktır.

ESNEK VE GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYA HAYIR, İNSANCA YAŞAM, GÜVENCELİ İSTİHDAM

Büro işkolunda, "devletin yeniden yapılanması" adı altında sürdürülen, esasen cilası kapitalist krizle birlikte dökülen "piyasacı devlet" anlayışının yerleştirilmeye çalışıldığı bir dönem yaşanmaktadır. İşkolunda bulunan kamu kurumlarında, son yıllarda yeni personel alınmaması nedeniyle iş yükü sürekli artmaktadır.



Özellikle, fazla mesai, performans ücretlendirmesi, kesintisiz hizmet vb uygulamalar ile esnek çalışma kamu kurumlarında yaygınlaştırılmaktadır. Özellikle sosyal güvenlik kurumlarında performans ödemeleri, yıllık izin, sağlık, amire itaat, turnike giriş çıkışları adeta tehdit olarak kullanılmakta, kimi birimlerde servislere kadar konulan kameralarla çalışma yaşamımız zapturapt altına alınmaktadır. Büro işyerlerinde hafta sonu tatil günlerinde de uygulanan fazla mesailer kadın emekçilerin iş yükünü iki kat arttırmaktadır.

Toplam Kalite ve Performans Yönetimi emekçiler arasında Rekabeti Körüküyor, Kadın Emekçiler Çemberin Dışına İtiliyor



Özellikle performans değerlendirmesine tabi tutulan kadınların ücret artışı, yükselme, terfi ve atamalar, iş güvencesi, ek ödemeler gibi özlük ve sosyal haklardan faydalanabilmesi daha da güçleşmektedir. Çocuk bakımı ve ev işlerinin yanı sıra yaşlı ve hasta bakımının kadınların sırtında yürüdüğü koşullarda, kadın emekçilerin bu rekabet ortamında başarılı olma şansı yok denecek kadar azdır. Kadın emekçilerde daha fazla olmak üzere, boyun ve bel fitiği, depresyon gibi sağlık sorunları giderek yaygınlaşmaktadır. Sözleşmeli personel ve performans değerlendirme uygulamalarının yaygınlaştığı kriz koşullarında çemberin dışına itilecek olanlar öncelikle kadın emekçiler olacaktır.

YOKSULLUĞA, SAVAŞA, ŞİDDETE HAYIR

Diyanet'in Lice ilçesinin Hambaz mezrasında hayvanları otlatırken, karnına isabet eden patlayıcı sonucunda paramparça oldu Ceylan. Parçalanmış cesedini eteğinde taşıyan annenin acısı yüreklerimizi dağlarken, Ceylan gözlerini gözlerimize bıraktı gitti...



Yoksulluğun ve çatışmaların ortasında bırakılan Ceylan ve onun gibi sayısız çocuğa ölümden başka seçenek sunulmuyor. Bugün her şeyden daha çok birbirimizi anlamaya ve kardeşliğe ihtiyacımız var. "Kalbimizin kuyusunda yaralarımızın kardeş olduğunu"* bilerek barış için ısrar etmeliyiz.

Savaşların yıkıcı özellikleri yanında cinsiyetçi karakterinin olduğunu biliyoruz. Savaş, kadın üzerindeki taciz, tecavüz vb. cinsel ve cinsiyetçi şiddetin boyutlanarak sürdürülmesi anlamına geliyor. Dünyanın neresinde savaş varsa, nerede insanlar asker ya da sivil kimlikleriyle ölüyor, öldürülüyorsa bunun acısının ilk ve dolaysız sahibi kadınlar oluyor.

BARIŞI İLMEK İLMEK ÖRELİM



Kadın, erkek, genç ve çocuk herkesin, ülkemizin ve içinde bulunduğu coğrafyanın özlemi olan barış, hepimizin emeğiyle, hepimizin ortak duygusuyla ilmek ilmek örülecek. Yeter ki, atılan her ilmeği, öteki ucundan çözmeye çalışan hayrat ellerden daha hızlı, daha becerikli olalım.

* Müslüm Yücel / Kalbimizin Kuyusunda Kardeşler Yaralarımız (Şiir Kitabı)